

# Recensies

Tekst: Niels Brummelman

## Superieur

Elders in dit nummer schrijft medium Tonnie van Deursen (pagina 41) ook over het onderwerp discriminatie. Ze doet dat vanuit een spiritueel perspectief, dus in de wetenschap dat wij mensen meerdere levens leven en tijdens onze reïncarnatiecyclus aan alle kanten van de score komen te staan. Ooit slachtoffer, ooit dader. Dit boek over discriminatie – meer specifiek: de rassentheorie – is niet vanuit dit perspectief geschreven. Daardoor heeft het onvermijdelijk meer de lading van 'goed en fout' meegekregen. Van de dualiteit dus. Niet dat het daarom een slecht boek is, integendeel. Wie denkt dat de rassentheorie en de daaraan verbonden dubieuze conclusies en gedragingen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog definitief tot het verleden behoren, komt bedrogen uit. Sterker nog: de auteur, een wetenschapsjournaliste, overtuigt met haar waarschuwing dat de rassenleer in het geniep aan een comeback bezig is. En dat terwijl de wetenschap het allang eens is: rassen bestaan niet. Hoewel ik het niet eens ben met alles wat ze schrijft, schaar ik me helemaal achter haar advies om onze identiteit lichtjes te dragen en ons niet te laten meeslepen in het idee dat wij zoveel anders zijn dan anderen.

Auteur: Angela Saini

Uitgeverij: Ten Have

★★★★☆

€ 22,99 ISBN 9789025907174



## De alchemie van J.K. Rowling

Dat aan bijna elke Hollywood-blockbuster en iedere grote roman eenzelfde script ten grondslag ligt, weten we sinds het werk van Joseph Campbell en zijn boek *De held met de duizend gezichten*. Telkens weer staat een mens centraal die een strijd voert en daar gelouterd uitkomt. De verfilming van *The Lord of the Rings* voegde in de persoon van Frodo een nieuwe beroemdheid aan het heldenpantheon van de moderne tijd toe. En nu is daar dan de creatie van de Britse bestsellerauteur J.K. Rowling: Harry Potter! Zijn populariteit steeg het afgelopen decennium naar zulke grote hoogten, dat we ons kunnen afvragen welke machten en krachten daar aan het werk zijn geweest. Zou de jeugd soms iets aangevoeld hebben van de diepere boodschap die Rowling aan haar werk heeft willen meegeven? Zelf zei ze daarover: "Om deze tovenaarswereld te kunnen verzinnen, heb ik absurd veel over alchemie geleerd..." De alchemie beschreef en beschrijft voornamelijk een innerlijk proces: van de dood van de dierlijke mens tot de opstanding van de goddelijke mens. Wie vanuit deze invalshoek de Harry Potter-reeks opnieuw leest, vallen de schellen van de ogen. Zéker als je daarbij deze gids, geschreven door Rozekruiser Hans Andréa, gebruikt. Ik was al fan van Harry, maar nu weet ik: ik bèn Harry! Hoe gaaf is dat?

Auteur: Hans Andréa

Uitgeverij: de Morgenster

★★★★★

€ 19,50 ISBN 9789077944240



## Golven van geluk

Op het moment dat het boek van coach Linda Dronkers-Steijn bijna af was, brak de coronacrisis in Nederland uit. In plaats van bij de pakken neerzitten, zag Linda er de positieve kanten van in: ongetwijfeld hadden veel mensen behoefte aan een 'stop' en ook de Aarde kon deze goed gebruiken om op adem te komen. Bovendien: was deze crisis niet de ultieme test van de theorie die zij in haar boek uiteenzette? Deze theorie gaat uit van de volgende 'waarheden': dat je je eigen leven kunt vormgeven, dat alles in potentie in overvloed aanwezig is, dat we ons geluk zelf kunnen beïnvloeden en dat we de wereld en elkaar kunnen helpen door onze gedachten op het positieve te richten. Klinkt goed, maar... HOE DAN? Precies dát legt Linda op uiterst praktische wijze uit in dit boek. Ze duikt in de kwantumfysica en de neurowetenschap, maar écht ingewikkeld wordt het, dankzij Linda's toegankelijke schrijfstel en glasheldere uiteenzettingen, niet. Een makkelijk te lezen boek dus, maar dat betekent niet dat die golven van geluk uit de titel je aangewaaid komen. Daarvoor moet je toch echt in actie komen. Haar (in het boek uitgewerkte) tips? Geloof dat het werkt en vertrouw dat het komt, wees positief, mediteer regelmatig, voer rituelen uit en wees geduldig.

Auteur: Linda Dronkers-Steijn

Uitgeverij: S2 uitgevers

★★★★☆

€ 22,50 ISBN 9789492528810



## Het geheim van Elysion

Dit imposante boek bundelt 45 jaar studie naar nabij-de-dood-ervaringen (NDE) en draagt als ondertitel het intrigerende 'over bewustzijn in liefde zonder waarheen'. Het laat een veertigtal auteurs aan het woord uit België, Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Tussen de meer wetenschappelijke bijdragen treft de lezer ook indringende ervaringsverhalen aan. Al met al geeft het een perfect beeld van waar het bij deze bijzondere ervaring daadwerkelijk over gaat en van de stand van het onderzoek ernaar. Een heel welkom boek, aangezien alleen in de Lage Landen al waarschijnlijk honderdduizenden een NDE hebben gehad. Mensen die vaak alleen staan in hun ervaring en in het ergste geval zelfs geridiculiseerd worden. We mogen toch hopen dat met de komst van *Het geheim van Elysion* op z'n minst daaraan een einde komt. Want de bewijzen voor het bestaan van de NDE zijn overweldigend. Natuurlijk verschillen de interpretaties ervan, al naar gelang ons (wetenschappelijke) wereldbeeld. Maar het is de hoogste tijd dat deze ervaringen serieus gaan worden genomen. Volgens ervaringsdeskundige en neurochirurg Eben Alexander hangt zelfs de toekomst van de mensheid daarvan af. Een nieuwe Bijbel voor een nieuwe tijd?

Auteur: Pim van Lommel, Eben Alexander e.a.

Uitgeverij: Van Warven

★★★★★

€ 32,50 ISBN 9789493175440

